

Voor alle kleine thuisblijvers.

**Kleur dit hart, met de mooiste lentekleuren,
voor opa of oma, papa of mama, of voor jezelf. Vraag aan je
papa of mama om te helpen het hart uit te knippen.
Plak hem op je raam zodat iedereen jouw hart kan zien.**



**Hiermee zeg je dankjewel tegen alle mensen die heel
hard werken om de zieke mensen weer gezond te maken.
Blijf gezond en laten we een beetje op elkaar letten!**

#zorgvoorzorg #zorgvoorelkaar #blijfthuis #houdafstand